

Pretparken en dierentuin en

V1803A

13 tot 20 juli 2018





Nout



Michel



Priscilla



Marlon



Ronald



Arjan



Mischa



Robert



Wiefse

Vrijdag 13 juli 2018, de 1^e dag

Eindelijk is het zover!

Bij Tendens staat al een leuk bord bij de deur: “ yes! We gaan op reis!”.

Inderdaad: Mischa, Ronald, Marlon, Priscilla, Arjan, Nout, Michel, Robert en Wiefse gaan op reis naar Reeuwijk!! Om 12 uur vertrekken we met z'n vieren (Mischa, Ronald, Robert en Wiefse) naar Veenendaal. De auto is helemaal volgeladen met koffers en eten en drinken.



Bij MacDonalds in Veenendaal stappen Marlon en Priscilla op. Marlon gaat voor het eerst mee met Tendens. Spannend!! Maar al na een dag heeft ze twee leuke vrienden in de groep gemaakt.

Nout, Michel en Arjan komen zelf naar het park in Reeuwijk.

Als we in ons huis aankomen zijn we hélemaal verbaasd!! Wát een groot huis! En wat mooi! Overall water om ons heen, en zó'n groot huis! Er zitten twee sauna's in en vijf slaapkamers. Een héle lange tafel in de keuken én een héle lange tafel op het terras. Er zijn ook nog luie schommelstoelen op het terras. Heerlijk, heerlijk.



We zoeken allemaal een slaapkamer uit en daarna gaan we lekker koffie /thee drinken op het terras in het zonnetje. Een lekkere dikke stroopkoek erbij.... Smullen! Marlon legt voor iedereen een koek klaar. Na de thee en koffie rijden we met de bus naar de receptie. Daar wachten we op Arjan. Arjan wordt welkom geheten door ons allemaal!



Mischa, Priscilla, Marlon en Robert gaan lekker zwemmen.



Arjan, Wiefse, Michel, Nout en Ronald gaan op onderzoek uit naar de speelheuvel. Lekker roetsjen van de kabelbaan!



Daarna kopen Ronald, Nout en Michel een mooie zonnebril.



We eten macaroni die Mischa samen met Wiefse gemaakt heeft! Nout helpt mee snijden. Ondertussen ligt Marlon lekker op haar bed liedjes te zingen. Robert en Priscilla gaan nog even wat boodschappen doen.

's Avonds kijken sommigen Mamma Mia ,anderen doen weer spelletjes (Michel wint twee keer!) en Arjan heeft een heel lang stuk gepunnikt!

Welterusten allemaal.

Morgen
weer
een
nieuwe
leuke
dag.



Zaterdag 14 juli 2018, de 2^e dag

Vandaag gaan we naar Drievliet!

We boffen alwéér: het is zonnig en warm weer.
Het is lekker rustig in het park. De rijen zijn lekker kort.
Er zijn zó veel leuke dingen!



Marlon, Priscilla, Nout, Mischa en Robert houden wel van achtbanen en zo. Hoe sneller hoe beter! “de Kwal”, de rode achtbaan “Formule X”, de achtbaan met de snelle bochtjes “Kopermijn”, de chute, de goldcourse, de nautilus en het schommelschip “de piraat”.

Nout vond de rode achtbaan het aller- áller leukst! Hij is er wel 8 keer in geweest. Daarna kon hij er niet meer in want er was een storing.

We gingen met z’n allen in het spookhuis.
De zweefmolen was ook heerlijk! Lekker met je haren in de wind.
Botsauto’s waren er ook! Lekker botsen tegen elkaar.

Bijna iedereen ging naar een 5D film. Dat was leuk! Je kreeg een bril op voor 3D, maar er was meer: soms wiebelde je stoel. Of je voelde spetters water als iemand het water viel. En je voelde “muizen kriebelen” aan je benen. Het was een hele leuke film. Een paar van ons kwamen er best wel nat uit!

Sommigen gingen in de jungleriver, met bootjes van een hele steile glijbaan af. Lekker nat worden! Daarna gingen we lekker picknicken in de schaduw. We aten onze boterhammen op. Sommigen wilden ook nog wel een lekker frietje en een kopje koffie. Na deze picknick gingen er een paar naar het doolhof.

Aan het eind van het park was een winkeltje, daar konden we nog een lekker ijsje kopen of een souvenir.

Robert was nog fit genoeg om ons veilig naar huis te sturen, maar de meesten lagen te slapen in de bus.

In ons luxe huis rustten we lekker uit op ons grote terras met een (alcoholvrij) biertje.
We aten “wespenaardappels”, broccoli, vlees en salade.



Arjan, Mischa en Priscilla in de theeboot.



Arjan, Ronald en Wiefse in de tractor.



Bijna iedereen ging in het luchtballonnenrad. Vanuit het bakje kan je het hele park zien. We zitten hoger dan de bomen!



Nout is wel 4x in de nautilus geweest!



Bijna iedereen ging in de zweefmolen



Marlon wil wel twee keer in de jungle river. Een keer met Wiefse, en een keer met Robert.





De rode achtbaan. " Daar wordt je afgeschoten", vertelde Nout.





's Avonds lekker eten en daarna film kijken.

Michel en Nout doen met Wiefse een spelletje. Nout wint en Michel wint van Wiefse.

Dit was óók een leuke dag!!!

Zondag 15 juli 2018, de 3e dag

Na de drukke en leuke dag van gisteren stonden we zondag lekker lui op. Iedereen sliep een beetje uit. We genoten op ons grote terras van een ontbijt met een gekookt eitje, kaas, crackers, beschuit, hagelslag, melk, koffie, thee, humus, boterhamvlees, komkommer en fruit.



Daarna gingen sommigen lekker zwemmen, Michel en Nout gingen puzzelen en Arjan ging punniken. Hij heeft al wel een meter lang gepunnikt!



’s Middags aten we lekker soep met een broodje, en om 5 uur gingen we alwéér eten. zo snel alwéér eten? We gaan naar het strand om de zonsondergang te bekijken! Om half 6 stapten we de bus in. Nu was het tenminste niet meer zo heet! Het was heel fijn op het strand.



Mischa, Priscilla, Robert en Wiefse gingen in de zee zwemmen.
Michel had zijn puzzelboekje meegenomen. Hij zat lekker te puzzelen op het strand.





Arjan vond zand niet fijn, dus ging hij heerlijk op een ligstoel.



Ronald vond het zó fijn op het strand! Hij was van plezier aan het dansen op het strand!



RA RA WIE ZIJN DIT????



Wiefse maakte een foto van ons allemaal als schaduw. We waren superlang geworden.



De zonsondergang was heel mooi!
De zon ging pas onder om 10 uur, dus waren we pas heel laat thuis.
Iedereen lag pas om half 1 in bed.
We waren wél moe hoor!!!
Dit was alweer een héle leuke dag.

Maandag 16 juli 2018, de 4^e dag.

We lagen pas laat in bed gisterenavond.

Toch gingen we alweer om kwart over 8 ontbijten.

We gingen in een bootje varen in de Biesbosch.

Omdat het zo warm zou worden vandaag wilden we op tijd gaan varen en ook weer op tijd naar huis gaan. Iedereen zat op tijd aan het ontbijt. We gingen lekker ontbijten en een lunchpakketje maken.

Brood, een flesje water en een pakje sap in de rugzak. We zijn klaar om te gaan.

Robert reed ons naar Raamsdonkveer en ondertussen lagen de meesten van ons nog een beetje bij te slapen in de bus.

We hadden een lekker grote boot met een piepklein dakje. De zon was al snel heel warm.

Wiefse begon met aan het roer staan.

In het begin zigzagden we een beetje over het water, maar dat ging al snel beter.



We voeren een heel stuk langs scheepswerven:
hier lagen héle grote boten op de kant.
Sommige boten werden gerepareerd
en één boot werd rood geverfd aan de onderkant.

Nout wilde graag mee sturen.





We kwamen een ganzenfamilie tegen.

Priscilla gaf AL haar boterhammen aan de ganzen. Een uurtje later had ze natuurlijk super veel honger want ze had haar brood uitgedeeld aan de ganzen! Ze had alleen nog maar haar krentenbol voor zichzelf bewaard. De jonge ganzen waren super lief!

Na een tijdje varen legden we aan, aan een klein steigertje.

Mischa, Priscilla, Marlon, Robert en Wiefse gingen even zwemmen in het water. Het water lag vol pluïsjes van de bomen. Dat was heel mooi! Het was lekker fris water.

Wiefse kwam terug naar de boot om haar mobiel te halen. Daarna zwom ze met haar mobiel een eindje van de boot af om een foto te maken.



Op de terugweg stond Robert aan het roer. Hij was even vergeten om tussen de rode en groene boeien te varen, en ineens.... zaten we vast in een zandbank. De boot ging niet meer vooruit en ook niet achteruit.

Mischa, Robert en Wiefse stapten uit de boot om de boot uit het zand te duwen.

We stonden tot onze kuiten in het zand!

Het lukte wel een beetje, maar niet genoeg.

Mischa ging extra hard duwen, hij gebruikte ál zijn spierballen,

en toen kwam de boot een beetje verder los.

Toch konden we nog steeds niet varen.



Ik denk dat Robert expres in de zandbank is gevaan, Nu kunnen we over een leuk avontuur vertellen!!

Er kwam een meneer in een boot langs, en die heeft ons met zijn boot losgetrokken. Hij bond een stevig touw aan onze boot, en ging toen varen. Hij trok ons los!!

We klapten allemaal voor deze aardige meneer.

Het laatste stukje varen ging goed.

Daarna reden we naar Reeuwijk om boodschappen te doen.

Arjan trakteerde iedereen op een heerlijke magnum. MMMMM, lekker!

Dank je wel Arjan!!





Nout kocht een prachtig vrachtwagenboek!
Na de boodschappen reden we naar ons vakantiehuis.
Daar gingen we lekker chillen.
Priscilla, Nout, Mischa, Marlon en Wiefse gingen
zwellen in het zwembad. Priscilla houdt wel van
grapjes, dus we hadden veel lol!
's Avonds aten we nasi met pindasaus, kroepoek en
augurken.
We gingen een beetje op tijd naar bed, want gisteren was
de nacht maar kort.
Het was alwéér een leuke dag!

Dinsdag 17 juli 2018, de 5^e dag.

Vandaag: naar de dierentuin in Amersfoort!

We stonden weer op tijd op en smeerden ook voor vandaag weer een lunchpakketje.

In de dierentuin zagen we veel dieren.

Priscilla was de hele dag in een dolle bui.

Ze spetterde Robert en Wiefse steeds nat met water. Er ontstond een paar keer een écht watergevecht!!!! Hele flesjes water werden over en weer gegooid. Robert, Wiefse en Priscilla waren helemaal nat. Gelukkig was het vandaag ook lekker weer dus we droogden weer snel op.

Nout ging ook grapjes maken. Hij liet Robert schrikken!!! En nog een keer en nog een keer.

En ook Arjan begon veel grapjes te maken. Michel was de hele dag grappige rijmpjes aan het maken. We hebben heel veel gelachen vandaag!

We hebben op een hangbrug geklauterd, onder ons liepen de bruine beren.

Daarna moest je met een glijbaan naar beneden.

Een paar durfden niet zo goed, maar tóch heeft iedereen het gedaan!



We hebben gezien hoe de apen eten kregen.



We hebben een hele tijd bij de olifanten op de tribune gezeten.
Er was een baby-olifantje dat ging zwemmen.
Een meneer vertelde van alles over de olifanten.



Bij de leeuwen kon je door een tunnel lopen
en dan stond je midden tussen de leeuwen.
Om eruit te komen moest je ook weer
met een glijbaan naar beneden.



Dierenpark Amersfoort is een heel leuk park.
We hebben heel veel verschillende dieren gezien!
Priscilla heeft veel dieren gefotografeerd.
Hier zijn er zes:



Dromedaris



giraf



slang



Zebra



neushoorn



tijger



Michel loopt langs de tijgers



Er was een hertje ontsnapt. Hij was waterlelies aan het snoepen. Hij kon er niet genoeg van krijgen! Hij at maar door!

Wiefse trakteerde ons op bootje varen. We mochten zelf trappen en sturen.
Met het bootje kwamen we langs apen die op een eiland zaten en langs de giraffen.



Na afloop gingen we een frietje eten en iets drinken.



Thuis hebben we nog soep gegeten en een restje chili con carne opgemaakt.

Bij ons huisje kwam de brandweer. We mochten spuiten met de slang. Er waren allerlei waterspelletjes. Dat was óók weer superleuk!



Wiefse had een leuk spel meegenomen: moddervarkens. Dat was zo leuk!! We hebben heel hard gelachen.



Dikke pret bij het was ophangen



Dit was een superleuke dag!

Woensdag 18 juli. De 6e dag.



Vandaag stonden we weer een keertje rustig op. Lekker laat opstaan (9 uur), ontbijten met een eitje en andere lekkere dingen, en een beetje chillen.

We hebben nog wel 7 keer “moddervarkens” gespeeld, we kregen er geen genoeg van. Marlon had steeds een regenbui als iemand bijna gewonnen had. Ze had zó veel lol!!! Michel heeft bijna alle keren gewonnen!!!! Michel is onze grote varkenskoninking.





Na de lunch gingen we shoppen in Delft. Iedereen heeft leuke souvenirs gekocht.



Koningin Maxima...

oh nee! Koningin Priscilla!!!!

Ons terrasje was op een boot. Dat was gaaf. Lekker in de zon. Zullen we maar lekker door Delft varen met deze boot? Dat leek ons wel wat!



Ons (Italiaanse) restaurantje was op de markt.
Het was gezellig en druk op de markt. Er waren heel veel mensen.



Zó veel mensen, dat de obers ons steeds vergaten.
We moesten wel 3 kwartier wachten en toen had de ober nog steeds niet gevraagd wat we wilden eten en drinken. Wiefse heeft de ober gevraagd om te komen.
Eindelijk kwamen de pizza's.
Maar drinken kregen we nog steeds niet.
Wiefse deed net of ze (een beetje) boos was op de ober.
En toen kregen we allemaal een súper lekker ijsje gratis omdat we zo lang hadden moeten wachten.
We hadden een vierkante tafel onder de bomen.
Af en toe viel er een stuk schors van de boom, één keer boven op Priscilla's arm!
De tafel was heeeeeeeel scheef, dus onze pizza's gleden bijna van tafel af.



We hebben zo veel gelachen bij het eten.

We hadden buikpijn van het lachen.

Wiefse smeerde slagroom op Priscilla's neus, en Priscilla smeerde slagroom op Wiefse's neus. Nout kwam het eraf vegen! Buikpijn van het lachen!!!!

De mensen om ons heen moesten lachen omdat wij zo'n lol hadden samen.



Bollen wol (Arjan), sportschoenen (Ronald),
een mooie hoed (Priscilla) , CD's en/of DVD's (Ronald, Mischa,
Priscilla, Michel), knutselspullen (Arjan),
oorbellen voor mamma en zusje (Marlon).
Iedereen is blij met zijn souvenirs !

Boodschappen doen en naar ons huis.
Nout wil altijd wel mee helpen dragen.
Thuis nog even een chipje en iets drinken...
Morgen weer een leuke dag: Duinrell!



Donderdag 19 juli. De 7^e dag.

Vroeg op vandaag want we gaan naar Duinrell!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ontbijten, lunchpakketje maken, maar niet te veel want omdat we gisteren het ijsje gratis kregen, mogen we vandaag nog lekker poffertjes eten.

Het was niet zo heel druk in Duinrell, dus we hoefden meestal niet lang te wachten voor een attractie.

Robert ging met Michel, Ronald en Arjan in de monorail.

Daarna gingen ze souvenirs kopen.

Wiefse ging met Micha, Nout, Marlon en Priscilla naar een paar "wilde dingen": de waterspin, de dragon fly, de mad mill en de open waterboot. Daar werden we heel nat!



We konden op een brug kijken naar hoe de boot naar beneden kwam. Als de boot in het water kwam, kreeg je een héleboel water over je heen. Dat was zoouou gaaf! Mischa, Nout, Priscilla en Marlon zijn wel 5 keer nat gespreoid door zo'n boot. Schaterlachen van de pret! Daarna gingen ze even opdrogen met een ijsje.



We gingen met z'n allen samen lunchen.

Na de lunch gingen Priscilla, Marlon, Mischa en Robert zwemmen in het Tikibad. Daar waren vet-coole glijbanen. Ze hebben bijna alle glijbanen gedaan. In de bandenglijbaan (de starfright) de waren Mischa en Robert uit de band gevallen. Dat was niet zo leuk. Ze hadden allebei een dikke buil op hun hoofd.

Wiefse ging met Nout, Michel, Arjan en Ronald naar een goochelshow. Dat was heel erg leuk. Ze waren ook nog in een paar attracties geweest. En zoeken naar de ketting die Michel zo graag wil kopen.



Op het eind hebben de liefhebbers van wilde dingen nog een paar “wilde attracties” gedaan. Daarna gingen we poffertjes eten.



We zijn tot helemaal het einde gebleven!
Alle attracties waren al uitgezet.

Lekker eten thuis (kip curry, Nout en Michel helpen wéér mee) en alles opmaken: iedereen nog een (alcohol) vrij biertje, chipjes.....

De hele koelkast is leeg.

Douchen...

Alwéér grapjes met Priscilla!

Koffers inpakken....

De kast terugzetten....



En nog een keer “moddervarkens” spelen. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer en nog een keer.... Wel 8 of 10 keer.

We hebben zó gelachen samen!

En alwéér was Michel onze grote winnaar, hij was al weer onze “varkenskoning”.

Slaap lekker allemaal!!!

Vrijdag 20 juli 2018, de 8^e dag.

Iedereen is vroeg op!

We ontbijten voor de laatste keer samen, ruimen alles op.

Onze sterke mannen en vrouwen (Mischa, Nout, Priscilla) helpen mee om alles naar de bus te sjouwen.

Wat was dit een super super super leuke vakantie!

We hebben heel veel leuke dingen gedaan, heel veel gelachen samen, lekker gegeten, en sommigen hebben nieuwe vrienden gemaakt.

Ronald zei: "dat is wel goed hoor, zo'n vakantie, ik ben er helemaal van opgeknapt!"

Robert en Wiefse hebben het ook fantastisch gehad met jullie.

Dank jullie wel voor alle vrolijkheid en gezelligheid.



Dit was ons fantastische huis. Alle bagage staat al klaar om in de bus te gaan.

	Wat gaan we doen?	reis 4ge
zaterdag 10 ⁰⁰ - 17 ³⁰	Drievliet guur onthijt	25 mia
zondag	Naar de zonsondergang kijken	
maandag	bootje varen in de Biesbosch	
dinsdag 9 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	Dierentuin Amersfoort en iets ☺ op terrasje	40 mia
woensdag	Naar Amersfoort ^{NA DE LUNCH} Delft en uit eten ☺	
donderdag Tiki 10 ⁰⁰ - 22 ⁰⁰ Park 10 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	Met zwemmen: Mischa, Priscilla, Marlon, Robert Duinrell en iets ☺ op terras Niet zwemmen: Mischel, Anjan, Nout, Ronald, Wiefse,	35 mia
vrijdag	inpakken en naar huis en weggezen	

Dit was onze planning van alle leuke dingen.

Robert en

Wiefse